

AVNØ

NATURCENTER
mellem himmel & hav

Naturvejleder KARI HALD
Flyvervej 40, Avnø, 4750 Lundby
T: 55 36 63 46
M: 22 49 65 95
@: kah@nst.dk
www.avnoe.dk



Egon Egern i Nød

Dette forløb tager udgangspunkt i vores sanser og en historie om Egon Egern, der er sulten og ikke kan finde sine nødder, han gemte i sommers.

Det hele starter med....

Egon Egern præsenteres. Det kan være et udstopet egern, bamseegern eller lignende.

Vi sammenligner Egon med os selv:

Har den øjne som os og kan se?
Har den øre som os og kan høre?
Har den næse som os og kan lugte?
Har den fingre som os og kan føle?
Har den mund som os og kan smage?

Lad børnene pege på Egon og på sig selv eller hinanden.

Ved munden introduceres nødderne. "Kan Egon lide nødder?" (Peanuts, hasselnødder eller lignende) Vi prøver og Egon "spiser"

Vi synger "Jeg kan høre med mit øre"

Derefter: "Vil I hjælpe Egon med at samle nødder?" I kan vinde/få en masse hvis I er gode til at høre, lugte, smage, føle og se.

Hvor hver udfordring børnene tager, får de en nød til deres kurv/spand som de til sidst giver til Egon Egern.

Udfordringerne:

Lugte og smage

I fire spande med låg er der fire ting som lugter og nogle af dem kan man også smage på. Det er ting som børnene kender. Fx pølse, appelsin og hestepære.

Der er lavet en planche med billeder af de fire ting. Der er et lille hul i siden af spanden hvori et sugerør er stukket ind. Og der er et større hul i låget af spanden.

Nogle børn vil selv kunne stikke næsen i hullet og lugte. Hvis ikke, så bruges sugerøret: Sæt spandens låg med hul op i nærheden af barnets næse og pust i sugerøret så lugten fra spanden kommer til barnet.

Hvad er det? Kan de sige ordet? Kan de pege på det billede som passer på planchen?

Når alle har lugtet, spørger man om vi skal se om det er rigtigt? Spanden åbnes og børnene kigger. Og hvis det er noget som kan spises, så smages der også.

Og så går vi videre til næste spand.

Føle:

Vi har samlet nogle ting som de kender: sten, kogler, blade o.l. De ligger i bunker på bordet. Et barn vender ryggen til så hen ikke ser hvad der kommer i den lille lærredspose. Barnet stikker hånden i posen uden at kigge for at føle sig frem til hvad det er.

Måske har barnet ikke mod på at stikke hånden ned i posen første gang – de vil se hvad det er før de vil stikke hånden i posen. Lad bare barnet kigge og tage det op og lægge tingen i den rigtige bunke. Gentag og bliv med at opfordre til at føle uden at kigge først. Vælg ting som er rare at røre ved.

Høre:

I samles i en kreds. Dagplejerne har en bamsefugl (Naturbutikken.dk) i lommen som kan sige en lyd. Alle forsøger at være stille og en dagplejer trykker på sin fugl så den siger sin lyd. Kan vi høre hvor det kommer fra?

Fuglene tages frem efterhånden og børnene får lov til at lytte til dem – at de lyder forskelligt.

Se:

Hver sommer samler Egon egern forråd. Han gemmer bunker af nødder hist og pist. Man ofte glemmer han hvor.

"Gem" små bunker af nødder i området. Lad børnene lede efter nødderne og læg dem i jeres kurv/spand.

Balance:

Følesansen hænger sammen med kroppen og det er også en sans at kunne mærke sin egen krop i bevægelse. Egon Egern ville aldrig kunne samle nok mad, hvis ikke han var god til at bevæge sin krop op og ned af træerne.

Lav en lille forhindringsbane som børnene. Et rør af stof de skal kravle igennem. En triller af træstamme som de skal kravle over. Et bræt 10 cm bredt som de skal gå på line på. Og en bro af brædder eller lignende de skal bukke sig for at gå under.

Hver gang et barn har gået forhindringsbanen igennem får de en nød til kurven/spanden.

Afslutning:

Vi samles om Egon Egern og hælder alle nødder ud i en samlet bunke for at se hvor mange vi har samlet i alt. Børnene fodrer Egon Egern som smasker tilfreds.

Materialer:

Fuglebamser: www.naturbutikken.dk Pris ca. kr. 100,- pr. stk.

Egern som bamse: <http://www.bamsekram.dk/bamser/vilde-dyr/teddy-hermann-rodt-egern-17cm.html>

Jeg kan høre med mit øre

Jeg kan høre med mit øre
bilerne som kør´ på gaden
og musik til middagsmaden,
jeg kan høre hvad du siger til mig

Jeg kan se med mine øjne
røde grønne gule biler
og dit ansigt når du smiler
jeg kan se det når du kommer til mig

Jeg kan lugte med min næse
stank fra bilerne på gaden
og den gode lugt af maden
Jeg kan lugte når du slipper en prut

Jeg kan smage med min tunge
søde bolsjer og citroner
frikadeller og meloner
jeg kan smage når du gi`r mig noget rart

Jeg kan mærke med mig selv
jeg kan mærke noget gør ondt
jeg kan mærke noget er rundt
jeg kan mærke når du gi´r mig et knus.