

Indvielse Fændrikhus 10. maj 2014

Endnu engang vil jeg på min medreder Ole Birch's og egne vegne byde et stort og velment velkommen til alle, der er kommet her i dag for at fejre sæson-åbningen af traktørstedet Fændrikhus.

Fændrikhus har fået sit navn efter en stor flot sortbrun hingst, som hed Fændrik. Den havde sin storhedstid på Chr. d 4's tid – I ved han levede fra 1648 til 1688 – og han havde sat avlen af de flotte Frederiksborgheste i system, så de blev avlet efter farve. Så Fændriks job var at bedække så mange sortbrune hopper som muligt ! Faktisk har der været hestestutteri her i området i ca 100 år, hvor man havde opdelt op til 7stutterivange, afhængig af hestenes farver. Fændriksvang var en af dem, hvor de sortbrune hopper gik, og hvor der var vangemænd, der sørgede for, at f.eks de røde heste ikke løb ind til hvide, så der blev mikset i fejlfarver. Lyserøde heste var ikke sagen dengang. Der var på et tidspunkt ca 700 Frederiksborgheste, der gik på disse smukke arealer, og de blev anvendt at kongehuse og adelen overalt i Europa. Der var en enorm prestige i at kunne køre med et forspand på 8 fuldstændig ensfarvede heste foran sin karet. Det svarede til at køre i den allerdyreste Rolls Royce. Så det var en god eksportartikel for Danmark, men de blev også givet som prestigefyldte gaver til andre konger. Bl.a havde solkongen i Frankrig 32 frederiksborgheste i 4 forskellige farver. Vangemændene havde hvert sit hus, og i Fændriksvang kom huset selvfølgelig til at hedde Fændrikhus. Husene vi har her i dag er dog bygget i år 1900, og har indtil for få år siden huset skovfogeder og skovløbere tilknyttet Gribskov Skovdistrikt. Men det ligger som det eneste af alle vangstederne på det præcis samme sted som det første Fændrikhus.

Da statsskovrider Jens Bjerregård henvendte sig til os rederne i Bådfarten Esrum Sø, om Fændrikhus var noget for os, sagde vi bare ja med det samme, og har forpagtet stedet i 20 år. Ja, som I kan høre, regner vi med at blive her et stykke tid. Vi kendte stedet

og vidste, at det var et helt fantastisk sted – og at noget af det helt unikke er, at man ikke må køre i bil her til. Her er ro, ingen bilstøj og tilligemed en smuk udsigt – det kan ikke gøres meget bedre !

Som I kan se, er stedet 3-fløjet og består af et stuehus, en kombineret stald og lade samt et vaskehus og forråds-kammer.

Som bådfart kunne vi se en god mulighed i at sejle folk over til et attraktivt sted, så vi får solgt nogle sejlture. Men vi kunne også se, at i kraft af stedets enestående beliggenhed, havde vi mulighed for at opbygge et koncept, som ikke mange andre kan tilbyde. Vi kan simpelthen tilbyde autentiske og unikke oplevelser, som man nok ikke finder mange andre steder så tæt på København. Ud over at drive traktørsted, tilbyder vi stedet til kurser og selskaber. Vi kan få sat tippie-telte op, hvis man ønsker at overnatte, og vi kan få arrangeret alle former for udfordringer i Gribskov i form af løb, cykelture, kajakture, klatreture osv.

Vi har allerede gennemført flere bryllupper, det største havde 130 deltagere, og alle skippere og gaster var iført hvide skjorter, hvide handsker og røde butterflies, så bryllupsgæsterne lige kunne fornemme, at der var lidt stil over det. Brudeparret blev selvfølgelig sejlet over i den kongelige chalup – der var ikke et øje tørt skulle jeg hilse at sige. Men vi har også arrangeret fødselsdage, fætter og kusine komsammen osv. Og i weekenderne, hvor vi har åbent kommer folk vandrende, cyklende, sejlede i kano og kajak eller større både eller med vores færger og mange kommer ridende, og vi har jo egen hestefold inde ved siden af, hvor hestene kan græsse, mens rytterne spiser frokost eller får kaffe og kage.

Kan I forestille jer en varm, stille sommersøndag. En lille gig med en pony foran kommer kørende med en mor og 3 små piger med hver sin lille parasol. De standser og skal selvfølgelig ind og have hyldeblomstsaff og kage. Ja, det er virkelighed, sådan noget sker i Fændrikhus !

Vi har en glad smiley fra Fødevarestyrelsen til at drive serveringskøkken, så det er begrænset, hvad vi selv må producere her. Men Fændrikhus-sandwich må vi f.eks. godt lave selv her på stedet og vi må også godt grille. Men ellers kommer maden udefra eller en kok kommer og laver f.eks. helstegt pattegris. Vi havde jo kun et toilet, og Fødevarestyrelse kunne godt tænke sig, at vi havde et personaletoilet, der var adskilt fra køkkenregionen. Så det har vi nu gjort noget ved. Bygget toilet og baderum i det gamle vaskehus og samtidig indrettet offentlige toiletter, med mulighed for adgang udefra. Så den dag, hvor vi får nationalparken Kongernes Nordsjælland, så er der allerede et offentligt toilet i parken – og det med ny miljøvenlig septictank og det hele. Det er noget en statsskovrider sætter pris på, skulle vi hilse og sige. Han kunne også godt tænke sig et naturrum, der f.eks. viser, hvad du kan finde i søen og i skoven. Det har han også mulighed for nu, hvor vi har moderniseret staldbygningen. Loftet er blevet revet ned, så taget nu går op til kip. Vi har isoleret stråtaget indvendigt og lavet lys i form af en terrassedør og glas i gavlemmen. Endelig har vi lagt fliser på gulvet og malet og kalket.

Og så har vi pludselig også et ekstra rum, hvor der kan sidde 30-40 mennesker og spise, eller man kan danse eller sidde til foredrag – mulighederne er mange – kun fantasien sætter grænser.

Det vi sælger her i Fændrikhus er glæde. Alle, der kommer her bliver automatisk i godt humør og er afslappede. Os der arbejder her oplever så meget positiv feed back, at det er en ren fornøjelse. Men det er næsten også det eneste vi lever af ! Det er lønnen vi får. For alle, der arbejder her, arbejder frivilligt og får ikke løn. Ligesom i Færgefarten er vi afhængige af søde mennesker, som hver weekend året rundt giver en hånd med at smøre nogle sandwich, lave kaffe, skære kager ud og servere. Men der skal også slåes græs, samles brænde og det skal flækkes og stable. Murene skal kalkes og soklerne skal tjæres. Jo, der er masser af opgaver hele tiden. Men det er hyggeligt, fordi vi gør det sammen.

Derfor vil jeg gerne her i dag takke hver og en, som gennem året hjælper os med at få det her projekt til at køre. I gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde, som I skal have mange tak for !! Skal vi lige give dem en hånd alle sammen. Tak.

I samme forbindelse vil jeg sige, at der ligger lister inde i huset, hvor man kan skrive sig på, hvis man ind imellem kunne tænke sig at give en hånd et par timer ind i mellem. Det behøver bare være en gang om måneden. Så hold jer ikke tilbage – og jeg kan love, at det er hyggeligt og givtigt på mange måder.

Da vi allerede nu har fået booket en del selskaber ind, søger vi også efter et restauratørpar, måske pensionister, som kunne tænke sig at stå for disse selskaber. Der skal snakkes med kunder, menu og arrangement skal fastlægges og mad bestilles og leveres og der skal laves et helt set up, så kunderne bliver tilfredse. Dette job vil vil blive aflønnet. Så kender I en kok eller restauratør, som kunne tænke sig at bijobbe med dette, hører vi gerne nærmere.

Endelig vil jeg også takke dem, som så venligt har ydet bidrag i form af at give os brugt service og køkkenting, projektor og pc'er og sågar har nogle ydet kontante midler – så også mange tak for disse bidrag.

Jeg vil bede Ole Birch om at komme frem – og sammen vil vi hermed erklære Fændrikhus for åbent. Vi har fornøjelsen at servere frisksmurte Fændrikhus-sandwich, og der er et par grillmestre, der sørger for grillpølser med brød - og så er der høflig selvbetjening af drikkevarer.

Og skulle vi så ikke i fællesskab råbe et trefoldigt hurra for Fændrikhus. FH længe leve. Hurra.
Tak og velbekomme.

