

Referat af møde i Brugerråd SØ, Naturstyrelsen, Vestsjælland d. 9/6 2011

Deltagere: Morten Vincents, Roskilde kommune
Søren Grøntved Christiansen, Lejre kommune
Bjørn Petersen, Danmarks Naturfredningsforening
Karsten Villumsen, Danmarks Jægerforbund
Niels Bundgård, Landboforeningen Gefion
Jens Peter Simonsen, skovrider Naturstyrelsen, Vestsjælland
Hans Jessen, Naturstyrelsen, skovfoged Naturstyrelsen Vestsjælland
Palle Graubæk, Naturstyrelsen, Naturstyrelsen Vestsjælland, ref.

Fraværende:
Inga Skærris, Danmarks Idrætsforbund
Tove Binzer, Friluftsrådet

Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af mødet d. 9/12 2010.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad dagsordenens pkt. 2. Orientering om nye skove til fri teltning.

På sidste brugerrådsmøde drøftedes mulighederne/behovet for flere skove til fri teltning. På trods af brugerrådets indstilling om, at der ikke var noget åbenbart behov for udpegning af nye skove til fri teltning, er det efterfølgende besluttet, at udlægge Stokkebjerg Skov, ved Isefjorden, til fri teltning. Derudover forventes også en skov her sydpå udlagt til fri teltning.

Udpegning ikke alene af de 2 nye skove her i Vestsjælland, men i hele Danmark vil blive fulgt op af en pressemeddelelse fra Miljøminister Karen Ellemann, om de mange muligheder, der er for fri teltning i Naturstyrelsens skove.

Pressemeddelelsen fra Miljøministeren kan ses via dette link:

www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/Tag_paa_gratis_teltnur_i_145_statsskove

Ad dagsordenens pkt. 3. Besigtigelse af shelterplads.

Shelterpladsen er placeret i en gammel grusgrav. Pladsen benyttes af mange forskellige grupper både spejdere, private og skoler. Der findes rundt om på Naturstyrelsens arealer mange tilsvarende pladser. Nogle skal reserveres, bl.a. a.h.t til f.eks. skolernes planlægning, idet det er nødvendigt for en skoleklasse, hvis de planlægger en klasses tur, at de ved, at pladsen er ledig. Andre pladser fungerer efter princippet først til mølle, d.v.s. er den ledig, når man kommer, kan man frit benytte den. Denne shelterplads skal reserveres, og i år er den indtil nu reserveret af ca. 20 forskellige grupper, som har booket den for en enkelt overnatning og op til 6 - 7 dage, så beliggenheden taget i betragtning må den siges at være godt benyttet. Brugen af de forskellige shelterpladser rundt om på Naturstyrelsens arealer er gratis. Via dette link kan man se hvor der er shelterpladser, lejrpladser m.v.:

www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang/Booklejrplads/

Vi oplever meget få klager over misbrug af pladserne, som f.eks. meget skrald, hærværk eller lignende. En af grundene til at der normalt ikke er meget skrald på pladserne, er efter vores erfaring, at der ikke står skraldestativer. Brugere er derfor meget flinke til at tage skraldet med hjem. Vi har før haft skraldestativer stående på enkelte pladser, men oplevede her, at der ikke var plads i skraldestativet, og man derfor satte affaldssækkene ved siden af, hvilket ofte medførte at ræve tømte disse sække for at finde noget spiseligt, og skraldet blev således spredt over et større areal. Efter at skraldestativerne er fjernet oplever vi kun meget sjældent skrald på pladserne.

Et andet forhold, som vi er meget opmærksomme på i placeringen af både lejr- og shelterpladser, er, at der ikke må være en p-plads lige op ad pladsen. De få steder, hvor vi har haft sådan en placering, har vi ofte oplevet, at det er blevet til et "ølsted" frem for en lejrplads.

Som noget helt specielt for denne plads er der indgået et samarbejde med Teknisk Skole, Roskilde som har en filial i den gamle Vrangskov Kro, at de holder lidt øje med pladsen, samt i.f.m. deres skovbrugerkurser laver brænde, som frit kan benyttes på shelterpladsen.

Ad dagsordenens pkt. 4. Ringsted Aktivtets- og oplevelsessti bl.a. med forslag til stiforløb langs Haraldsted Sø, kun strækning 18 vedrører arealer, som er relevante til en drøftelse i dette brugerråd.

En lokalgruppe i Ringsted arbejder i øjeblikket på et større stiforløb rundt om Ringsted. En del af dette stiforløb er foreslået til at skulle ligge på Naturstyrelsens arealer i Vrangskov. Vi har, for at få forskellige holdninger til dette projekt, derfor lagt en del af mødet som en gåtur i det område, hvor stien tænkes placeret.

Overordnet er det godt, at man samler aktiviteterne et sted, og derved sikrer fred og ro andre steder.

Vedr. stien bør man være opmærksom på, at det kan medføre færdsel som ikke er forenelig med stiens beskaffenhed, f.eks. hvis knallerter og ryttere begynder at bruge den, risikerer man hurtigt, at den bliver vanskelig at færdes på.

Man bør derfor, inden man går i gang med hele stiforløbet sikre, at der også er midler til fremtidigt vedligehold af stien.

Selve stien bør bl.a. a.h.t. vedligeholdelsesomkostningerne lægges oppe på det høje, frem for at benytte den nuværende sti, som i perioder kan være meget fugtigt, og nærmest ubrugelig, hvis ikke der skal lægges meget grus og etableres små broer.

Der var ligeledes generel enighed om at tilgængelighed for alle er en god ting, men at det ikke alle steder er realistisk at tilgængeligheden gælder alle brugergrupper. Det kan være forbundet med så store omkostninger f.eks. at etablere længere stiforløb i skoven som også er brugbart for f.eks.

kørestolsbrugere, at det er urealistisk. For at tilgodese denne brugergruppe kunne man lave et kortere stiforløb ved Vrangskov kro, således at man fik mulighed for at komme frem til søen og nyde udsigten. Ved Vrangskov kro er der i forvejen gode parkeringsforhold.

Et andet forhold som man også bør være opmærksom på, når man planlægger et nyt stiforløb, er, at man ikke skal bevæge sig "ligeud" hele tiden, men at der laves sløjfer på stiforløbet således, at man kan komme tilbage til udgangspunktet uden, at skulle gå den samme vej tilbage. De fleste foretrækker en rundtur på nogle få km.

De forskellige forslag til nye faciliteter, der er i LAG gruppens udkast, bør overvejes nøje, da der allerede er både shelterplads og bålplads i umiddelbar nærhed af det planlagte stiforløb.

Der kunne måske med fordel etableres en MTB-rute, herved ville man dels sikre, at der ikke blev kørt på de biologisk interessante steder i skoven og dels undgå konflikter med øvrige brugere af selve gangstien.

JPS. Enheden ser velvilligt på projektforslaget, og vi er naturligvis indstillet på at lægge areal til. Vi har dog ikke ressourcer til den fremtidige vedligeholdelse af et nyt stisystem, så det forhold skal være afklaret, inden man går i gang med projektet. Der er i dag kommet mange gode og konstruktive forslag. De vil blive taget med i overvejelserne, når der skal ske en realitetsbehandling af stiprojektet.

Ad dagsordenens pkt. 5. Den gamle kro i Vrangskov, nu udlejet til Teknisk Skole i Roskilde.

Bygningerne var som navnet antyder en kro. Selve krovirksomheden blev for en del år siden indstillet, og bygningerne var herefter først udlejet til privat beboelse, men da dette lejemål ophørte, og det ikke var muligt at udleje til beboelse igen, blev der indgået en aftale med Roskilde Tekniske Skole, om brug af bygningerne og omgivelser til kursussted for de skovbrugskurser, som skolen afholder.

Skolen har nu både undervisningslokaler og værkstedslokaler til brug i undervisningen. Derudover er der indgået aftale om, at de efter nærmere anvisning kan prøve noget praktisk skovbrug af ude på de arealer, der er rundt om skolen, hvilket bl.a. indebærer at de sørger for brænde til shelterpladsen. Der er en deltidsansat leder knyttet til skolen. Skolen står for både den indvendige og udvendige vedligeholdelse af bygningerne samt de udendørs nærområder.

Ad dagsordenens pkt. 6. Tid og sted for næste møde.

Næste møde afholdes **tirsdag d. 13/12 2011 kl. 15.00**. Nærmere om mødested følger sammen med forslag til dagsorden.

Ad dagsordenens pkt. 7. Evt.

Hundeskoven i Benløse Skov indvies d. 21/6, og alle er naturligvis velkomne.

Natura 2000 planer - på et tidspunkt indkaldes til møde mellem de involverede kommuner og enheden for at få afstemt Natura 2000 planerne.

Naturstyrelsen vil i samarbejde med Danmarks Naturfrednings Forening og Lejre Kommune d.10/7 fra kl. 10.00 forsøge at starte et Høsletlaug op på Kildengen i Bidstrupskovene. Der kan læses mere arrangementet via dette link:

<http://udinaturen.naturstyrelsen.dk/UdINaturen/PageMap.aspx?Showtype=3&Id=3537>