

Bolderslev skov

-en fredet naturskov fyldt med sjældenheder

Er man til kuriositeter, så er Bolderslev Skov stedet! I denne særprægede frodige naturskov finder man yderst sjældne og udrydelsestruede dyr, planter og svampe og man kan samtidig opleve Danmarks største bestand af småbladet lind. I det hele taget vokser der lindetræer overalt i Bolderslev Skov, både storbladet- og småbladet lind og de giver skoven et helt unikt særpræg som ikke ses andre steder i landet.

Med lidt god fantasi kan man godt føle at man går rundt i en gammel mosbegroet urskov når man går rundt i Bolderslev skov. Væltede træer med deres kæmpestore rødder ligger hvor de faldt i skovbunden. Nogle af træerne er ved at gå i forrådnelse og er derved langsomt ved at blive til næringsrig muld i skovbunden. Lianer, i form af caprifolier og vedbend, vokser hen over de væltede kæmper. Nogle af de store væltede træer rejser sig hist og her flere meter op i luften og går man ganske tæt på og kigger godt efter, kan man se at der vokser en helt egen verden af planter, mosser og svampe på det der nu er dødt, og i denne verden igen, lever endnu en lille verden af smådyr, insekter og mikroorganismer. De væltede kæmper giver små lysninger i skoven, hvor en helt ny og spændende opvækst af urter indfinder sig. Normalt vil en lukket skov være for mørk for mange planter, så derfor giver de mange små lysninger en ny spændende flora. Dette understøttes af at man ikke længere afvander skoven, hvorved man har fået en skov med naturlige vandforhold til glæde for dyr og planter.

Faktaboks 1: Fredet urørt naturskov:

Bolderslev Skov er en fredet urørt naturskov, der pga sin specielle forekomst af lind og området's urskovsagtige præg er udlagt til EF-habitatområde. Alt dette betyder at skoven så vidt muligt skal passe sig selv, dvs man lader naturen råde og lader skovens egen dynamik virke. Derfor må der ikke ske en egentlig drift af skoven. Der må ikke fældes træer (med mindre de er til fare for skovgæsterne), der må ingen afvanding være, ingen jordbearbejdning, gødsning, sprøjtning, ingen kørsel med tunge maskiner osv. At skoven er fredet betyder bl.a. at man ikke må plukke eller grave planter op, man må ikke fjerne dyr, man må ikke beskadige træer eller tage brænde. EU udpeger Habitatområder for at beskytte og bevare bestemte naturtyper som er af betydning for EU, fx naturtyper som er i fare for at forsvinde, natur med en begrænset naturlig udbredelse og natur der er karakteristisk for bestemte område af EU.

Faktaboks 2: Vandreruter i Bolderslev Skov:

Der er lavet et fint afmærket stisystem gennem skoven. Stien er en trampesti, hvilket vil sige at det er en smal, afmærket, let ufremkommelig rute, der går

gennem skovbunden, over gamle grøfter, diger osv, altså en rigtig udfordrende sti, der bidrager til oplevelsen af at man går i en urskov. Den afmærkede trampesti-rute er på 4,5 km, men der er mulighed for at afkorte ruten til ca. 2,5 km. På ruten kommer man forbi smukke afgræssede skovengarealer, der er levested for lys- og varmeelskende dyr og sjældne eng- og kærplanter. Man passere små rene skovbække der snor sig naturligt gennem skoven. Der er fundet flere sjældne smådyr i bækkene, fx vårfluer og slørvinger. Visse steder på ruten passerer man arealer der tidligere var agerjord og som nu er udlagt til fri tilgroning. Det er her interessant at følge de forskellige træarters indvandring. Man kan se hvorledes skoven langsomt "æder" sig ind på disse åbne arealer. Videre på ruten passerer man på et tidspunkt et navngivet specielt stort og flot eksemplar af den sjældne storbladet lind. Dette specielle træ hedder Buchwalds Lind. Endvidere passerer man undervejs endnu et imponerende og specielt lindetræ, en småbladet lind, der adskiller sig ved at have flere tykke stammer. Ellers går man det meste af tiden inde under skovens høje træer og man går igennem bevoksninger med de fleste af den danske naturskovs træarter, i et helt naturligt fordelingsmønster, dvs en blanding af lind, eg, bøg og rødæl, samt birk, avnbøg, bævreasp, ask, elm, røn, skovæble, hassel, kristtorn, tjørn og tørst. Om foråret og i den tidlige sommer ser man masser af konvaller, både liljekonvaller, majblomst og storkonval. Hist og her kan man være heldig at komme forbi nogle af de sjældne orkideer der findes i skoven. Bl.a. skovhullæbe, ægbladet fliglæbe, skovgøgelilje og tyndakset gøgeurt. Og desuden kan man være heldig at få oplevelsen af andre spændende sjældenheder som fx engblommer, den sjældne rødlistede sorte pil og den truede bjergsalamander, for slet ikke at glemme de mange spændende svampe..

Faktaboks 3: Lind:

Der er masser af lindetræer i Bolderslev skov. Lindetræer har smukke hjerteformede blade som det meste af sommeren har en dejlig lysegrøn farve, ala den man kan se i en nyudsprungne bøgeskov. Linden får hen på sommeren nogle smukke hvidgule blomster der dufter fantastisk. Blomsterne giver en rigtig lækker honning. Blomsterne kan også bruges til linde-te, som efter sigende skulle virke beroligende og sveddrivende.

Linden indvandrede til Danmark for ca. 9500 år siden. Det er svært at forestille sig at linden i flere tusind år var det dominerende løvskovtræ i Danmark, nu hvor vildtvoksende lindetræer er så sjældne i Danmark, men ikke desto mindre forholdt det sig sådan. Senere overtog bøgetræet denne plads, fordi klimaet ændrede sig. Op gennem tiden har lindetræet været et nyttetræ for os mennesker og det bløde træ har bl.a. været ideelt til billedskærearbejde, legetøj, modeller, trækul osv og man har brugt træets bast til at lave tovværk af. Linden har vokset her i landet i så mange år, at den har fået betydning i den folkelige overtro og den nordiske mytologi. I den nordiske mytologi var lindetræet knyttet til kærligheden pga de hjerteformede blade og blev derfor også kaldet Frejas træ. I gamle dage mente man at lindetræet beskyttede mod lyn. Derfor plantede man ofte lindetræer som

lynafledere. Idag bliver linden næsten ikke dyrket i de danske skove mere, fordi markedet for lindetræ er meget lille. Men da det er et meget smukt og meget dansk træ bliver det ofte plantet i parker og alléer. Lindetræerne og det urskovsagtige præg gør Bolderslev skov et besøg værd. God tur!