

Natur-ture Hostrup Krat

Sensommeren bugner i år af bær og frugter -også i Hostrup Krat

I har sikkert allerede lagt mærke til det. Træer og buske bugner i år af frugter og bær, så grenene mange steder hænger tungt ned mod jorden. Kører man en tur ud ad landevejene, ser man mange steder at vejkanterne er fyldte med nedfaldne gule og røde mirabeller, tjørnebuskene lyse allerede nu op med røde bær, slåenbuskene med violette-, rønnebærtræene med orange- og brombærbuskene med næsten sorte bær. Et smukt farveorgie der fortæller at sensommeren er godt i gang.

Et af de helt fine steder at opleve sensommerens idyl er i Hostrup Krat. Skoven er nemlig fyldt med bær og svampe, der er idylliske søer og der er dejligt stille og roligt.

Navnet Hostrup Krat og specielt ordet "krat", leder uvilkårligt tankerne hen på noget der må være en lille, lav bevoksning fyldt med små buske. Et buskads. Men det er Hostrup Krat så sandelig ikke. Tværtimod. Det er en fin stor skov på 30,8 ha, fyldt med store træer. Skoven ligger udenfor Sdr. Hostrup, tæt ved Hostrup Sø, i et særpræget og kuperet landskab skabt af sidste istid. Således er højeste punkt i skoven hele 54 meter over havets overflade. Istidens indflydelse på landskabet ses også i en grusgrav der ligger op til skoven, hvor man tydeligt kan se at undergrunden er fyldt med sand og grus; materialer som istiden bragte med sig til området. Det kan også være isens "skyld" at der er rester af gamle højmoser i skoven. Moser kan bl.a. opstå i store gamle dødishuller, der, da isen smeltede bort, efter en tid stod tilbage som fugtige lavninger med søer eller blot som meget fugtige sumpede områder i landskabet.

Skoven har tilhørt Søgård og Augustenborg. For ca. 150 år siden bestod den af bøge- og egeskov, som var beskyttet af stendiger. Stendiger man kan se den dag i dag. Visse steder står der også stadig ca. 150 år gamle store bøgetræer. Et af områderne med disse gamle bøge, er i dag blevet udlagt til urørt skov, hvilket bl.a. vil sige at man ikke må fælde træerne medmindre de er til fare for publikum. I dag er Hostrup Krat en blandingsskov, hvor man kan se de fleste almindelige kendte træer. Det er en skøn blanding af diverse graner, birk, eg, bøg, pil, lind, lærk, asp, el og røn. Lige netop nu er der som sagt meget smukt i Hostrup Krat fordi rønnetræerne og brombærbuskene i år står med ekstraordinært mange bær, der lyser smukt op i skoven i orange og mørklilla farver. Man kan også finde hyben og masser af hylde i skoven, så det kan være en idé at tage en indsamlingskurv med, hvis man vil på tur i skoven.

Tur i skoven:

Skoven er nem at finde. Den ligger umiddelbart øst for Sønder Hostrup. I udkanten af skoven er der et fint rasteområde hvor man kan parkere sin bil eller cykel før gåturen. Ved rastepladsen er der opsat borde og bænke så man kan sidde og nyde medbragte forfriskninger. Der er fri teltning i skoven, hvilket vil sige at man må overnatte i telt i skoven, dog i max én nat, og med max to trepersoners telte samme sted. Skov- og Naturstyrelsen har som et forsøg i perioden 2004-2006, indført fri teltning i udvalgte skove. Ideen med dette tiltag har været at give den naturinteresserede "stille skovvandrer" en mulighed for at være tæt på naturen og opleve døgnets rytme i det fri ved at kunne overnatte i telt i skovbunden.

Når man går ind i skoven kommer man til en start forbi det gamle skovløberhus Hostruphus, der i dag bliver brugt af skovfritidsordningen "Den himmelblå". Man har her mulighed for at følge forskellige stiforløb, men da det er svært at fare vild i området, kan det anbefales at man blot går rundt på må og få og suger til sig af de mange smukke ting man kan se på sin vej. Flere steder kommer man forbi de smukkeste små søer, med sivbevoksning langs bredden og flotte piletræer der læner sig ud over vandet. Ude i vandet vokser der flere steder vandpileurt og vandrøllike, som begge har nogle smukke lyserøde blomster og midt i alt dette kan man være heldig at se de sky fiskehejrer, og også de mere tillidsfulde gråænder og blichøns. Ved en af søerne er der opsat borde og bænke så man i ro og mag kan sidde ned og nyde skuet. På sin vej kan man være heldig at se nogle af de mere sjældne fugle som holder til på stedet, bl.a. stor hornugle, natugle, den kæmpestore sortspætte, ravne, hulduer, fuglekonger mfl. En kæmpestor plante fanger flere steder ens øjne på turen rundt i skoven. Overalt vokser nemlig den meget høje ørnebregne i store kolonier og giver dermed stedet et skær af urskov. Ørnebregnen er vores største bregne. Den kan blive op til 2 meter høj, og træffes fortrinsvis på mager jordbund. På latinsk hedder ørnebregnen også noget med "ørn", nemlig Aquila. Det skyldes at der kommer et mønster frem, der ligner en dobbelthovedet ørn, hvis man lægger et skråt snit gennem stænglen tæt ved roden. I udkanten af skoven følger en af stierne skovbrynet og man går forbi et smukt gammelt overdrevslignende område med fin udsigt over en stor sø og bagved de åbne marker. Længere fremme kommer man forbi en stor grusgrav, hvor der flittigt graves sand og grus ud af landskabet. De føromtalte mange mirabeller, hyldebær, hyben, slåen, rønnebær og brombær der farvestrålende lyser op på turen i skoven, tiltrækker en lang række insekter, der ligesom os finder disse lækkerier tillokkende. Så jo, der er noget for enhver smag i Hostrup Krat, hvad enten man er til en stille afslappende gåtur i skoven, eller om man er interesseret i at få fyldt indsamlingskurven med lækkerier, eller om man er specifikt interesseret i fugle, insekter eller spændende planter. God tur!

Yderligere information:

Yderligere information om Hostrup Krat kan fås på hjemmesiden
www.sns.dk/graasten.