



Tjekkerhulen

Under 2. verdenskrig, var der et antal tyske soldater i Bolderslev. Jernbanen, der gik gennem Bolderslev, havde stor betydning for det tyske militær og der var sat en deling soldater til at passe på jernbanelinjen. Med sig havde tyskerne en tjekker, der var blevet indrulleret i den tyske hær, en ting som tjekkeren slet ikke syntes om. Han tilbragte mange vagter med at gå og passe på, at der ikke blev begået sabotage mod jernbanen. På et tidspunkt, blev tjekkeren kontaktet af lokale frihedskæmpere, et ikke ufarligt foretagende. De overtalte tjekkeren til at skaffe dem nøglen til tyskernes ammunitionsdepot, mod at de skaffede ham “under jorden”. Og under jorden kom han i bogstaveligste forstand.

Ude i Bolderslev Skov blev der bygget en hule ind i en åbrink. Her skulle tjekkeren bo, og så skulle frihedskæmperne sørge for at han fik mad og drikke og andre fornødenheder, der skulle gøre det muligt for ham at overleve i hulen til krigen var forbi. På den tid var det meget almindeligt i lader og stalde at have to-delte døre, hvor man kunne åbne øverste eller nederste del for sig. En af bønderne i nærheden af Bolderslev Skov, undrede sig en tidlig morgen meget over, hvor mon øverste del af en af hans to-delte døre var blevet af. Den blev senere fundet anvendt som indgang til tjekkerens hule, og midt oven på lugen var der plantet et lille grantræ. Lemmen er i dag væk, men grantræet findes endnu, det er nu en tør, uddød stamme på ti til femten meters højde. For en årrække siden fandt en beboer fra Bolderslevskov det meget rustne dørhængsel fra lemmen. Det fortælles af øjenvidner, at tjekkerens hule var meget pæn og velholdt inden i, og at bl.a. spejdere og andre bragte mælk og fødevarer ud til tjekkeren. Tit gik man lange omveje for ikke at blive afsløret af nedtrampede stier eller faste mønstre. En lidt ældre dame fortalte, at hun smurte mange mellemadder til ham. Hun var madmoder for karlen på gården, som var en af dem, der bragte mad til tjekkeren. Han havde den gang en utrolig appetit og var næsten ikke til af få mæt. Det har senere vist sig at han gemte mellemadderne til tjekkeren, det vidste hun bare ikke. Andre har fortalt, at man undrede sig over, at der på uforklarlig vis manglede æg og kød i deres spisekamre.

Noget kunne tyde på at tjekkeren ikke var alt for glad ved at bo alene i hulen. Der fortælles i hvert fald, at han er set ved en gård i Røllum i nattens mulm og mørke, og at der på gården var forbud mod at lukke og låse lemmen op til høløftet. Bønderkarlene i Røllum var ikke glade ved at have ham løbende, efter sigende kunne han ikke helt holde fingrene fra deres piger, og pigerne var ikke så afvisende som karlene ønskede. Resterne af hulen kan ses i Bolderslev Skov, men hvad med tjekkeren? Nogle fortæller at han ved krigens afslutning blev så glad, at han kørte sig ihjel på motorcykel i sin iver efter at komme til sit hjemland, andre fortæller at han tog til Amerika, hvor han nu sidder rigtig godt i det.

Ovenstående oplysninger er indsamlet af Ralf Conradsen fra Bolderslev. De er supplerende med følgende fortalt af Svend Tarp fra Bolderslev:

Svend Tarp var som ung spejder med i modstandsbevægelsen. De havde sognets præst som spejderleder. Spejderne og nogle modstandsfolk fik til opgave at sørge for mad til tjekkeren. Bl.a. var Franz, en af karlene på en gård i Bolderslevskov, med til at bringe mad ind til hulen. Min onkel har fortalt, at han en aften før sengetid, gik en tur ud på gårdspladsen og så da, at Franz kom ud af skoven, han spurgte: “Franz, hvad laver du her så sent” han svarede kort: “Hvad kommer det dig ved”. Det var en dyb hemmelighed, at der var en tjekkerhule inde i skoven. Først efter befrielsen hørte man om den.

Min ældste søster har fortalt mig om, hvordan min far og min onkel tog hende med ind for at se hulen kort efter befrielsen. Det var lidt spændende. De kunne dengang se rester fra tjekkerens madlavning, æggeskaller og lign.

Hulen var utrolig godt gemt i skoven, bygget ind i en skrænt i en stor slugt. Indgangen til hulen var gennem en lem, som var dækket med græstørv og oven på den var plantet et lille grantræ.

Alle oplysninger er videregivet af Ruth Sommer Larsen fra Bolderslevskov.

På kortet i folderen om Bolderslev Skov er tjekkerhulens placering markeret som punkt nr. 5.