



Velkommen med hund

Ved Harte Statsskov og tæt på motorvejsrastepladsen har vi det, vi kalder for Hundeskoven. Det er en skov, hvor du kan lufte hund uden snor - men under kontrol og ansvar. I denne del af skoven vil vi gerne tilgodese alle - både med og uden hund. For de af vore gæster der er på en længere køretur, har man her mulighed til at få strakt benene, både de to-benede og de fire-benede. Eneste krav i statens hundeskove er, at du har kontrol over din hund, og at den er lydlig. Hvis du er i tvivl, skal hunden føres i snor - dette af hensyn til skovens andre gæster og til dyrelivet i skoven. God tur i hundeskoven.

Vandreture

Der er mulighed for at parkere bilen i den nordlige og sydlige ende af skoven, samt på Harte motorvejsrasteplads. Vandreruterne er primært lavet som brede græsstier. Ved Brødsgård finder du en informationsstand, hvor du kan læse om, hvordan skoven er blevet til og om dyr, planter og træer i skoven. Her kan du også nyde din medbragte mad og drikke.

Blå tur: Er den korteste tur, og er tænkt som en mulighed for, at tage en kort tur i skoven fra Harte rasteplads. Turen er ca. 1½ km og befinder sig i skovens sydvestlige del. Her indrammer egetræer, skovfyr, douglasgran og rødgran området. Fra Harte rasteplads er der mulighed for med kørestol at følge den blå rute et stykke, hvorefter den kørestolsvenlige rute skærer af ca. midtvejs på den blå rute.

Fra motorvejsrastepladsen er der ligeledes mulighed for frit at lufte hundene i hundeskoven nordøst for cafeen.

Rød tur: Er ca. 2½ km. Du kan vælge at starte ruten fra Brødsgårds informationsstand, eller fra P-pladsen i den nordøstlige ende af skoven. Ruten giver mulighed for en smuk naturoplevelse, hvor du både kan se de mange forskellige træsorter og nyde det smukt kuperede landskab.

Violet tur: Er den længste tur, og fører hele vejen rundt om og igennem skoven. Turen er ca. 5 km lang, og der er flere steder flot udkig over det åbne landskabs græsningsoverdrev og Vester Nebel Ådal. Flere steder på ruten er der mulighed for at sætte sig og betragte den flotte udsigt og nyde sin medbragte mad og drikke.



Harte Skov - skovrejsningen

Harte skov er et resultat af Folketingets beslutning i 1980-erne om at fordoble Danmarks skovareal indenfor én trægeneration, d.v.s. ca. 80 år. Skoven ligger vest for Kolding, og indrammes smukt af Stallerup sø mod øst og Vester Nebel Å vest for området. Det samlede område er 700 ha, hvoraf 224 ha er offentlig skov, som tidligere var landbrugsjord. Skovrejsningen startede i 1991, og den nu unge skov er et spændende økosystem, som med årene blot bliver smukkere. Ved at tilplante med mange forskellige løvtræer og nåletræer, bliver skoven meget spændende og varieret at gå på oplevelse i. De bevarede græsningsoverdrev gør skoven åben og giver den besøgende mange smukke udgik over det stærkt kuperede terræn. Harte skov har status som fredsskov, og fungerer dels som rekreativt område og dels som produktionskov. Som noget særligt har man bevaret de smukke gamle gårde, som jorden tidligere var knyttet til. Disse krongodser, som tidligere hørte under Koldinghus Rytterdistrikt, ligger nu inde midt i skoven, og vil i vid udstrækning forblive en del af det nye skovlandskab. Vejle Amt arbejder på en vandrestaureringsplan, hvorefter der måske i løbet af en kortere årrække føres normal vandmængde tilbage i Vester Nebel Å.



Geologi og historie

Området hvori Harte skov ligger er en smeltevandsslette, som er dannet ved, at istidens smeltevand har eroderet store dele af den ellers fremherskende lermoræne bort. Området er derfor præget af aflejringerne, som mod nord mest består af sand og mod syd af gruset morænejord med meget lavt lerindhold. Istidens erosioner har formet et landskab af sletter og smeltevandsdale.

Vester Nebel Ådal og Stallerup sødalen skærer sig således, med stejle skrænter, ned i den frugtbare lermoræne. Efter istidens ophør voksede området til med skov. I jernalderen var skovrydningen godt i gang og i vikingetiden var skoven så godt som forsvundet. Kun få træer fandtes stadig i de sværest tilgængelige områder i bunden af ådalene. Med jordreformerne i 1700- tallet tog landbrugsbosætninger i det åbne land for alvor fart. At drive landbrug på denne næringsfattige jord var hårdt og slidsomt. Landsbynavne og lokale stednavne fortæller en del af kulturhistorien, navne som Sandbjerg, Høgård eller Lynggård vidner om den næringsfattige agerjord, mens landsbynavne som Stubdrup vidner om vikingetidens skovrydning.



Folderen er udgivet i april 2003, af Haderslev Statsskovdistrikt i samarbejde med Vejdirektoratet.
Haderslev Statsskovdistrikt, Ulfshus
Christiansfeld Landevej 69
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 21 05, Fax 74 52 53 68
Hjemmeside: www.sns.dk/Haderslev
E-mail: haderslev@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer over hele landet, og driften heraf tilgodeser både friluftsmål, produktionshensyn og beskyttelse af natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk

Harte Skov ved Kolding



Grafisk tilrettelæggelse og layout: Bodil Nielsen. Fotos: Gitte Andersen, Tryk: Phoenix, Trykkeriet A/S

Skov- og Naturstyrelsen
Haderslev Statsskovdistrikt

