

Natur-ture

Paradiset ligger i Bommerlund Plantage...

Inde i Bommerlund Plantage, ikke langt fra Gejlå broen, ligger Paradiset... Paradiset er navnet på et smukt åbent hede- og moseareal, fyldt med små søer og et fint dyre- og planteliv. Godtnok ligner Paradiset ikke, som navnet måske kunne antyde, en have, men der er alligevel utroligt smukt på stedet.

Paradiset:

Paradiset er omgivet af skov til alle sider, og med lidt god fantasi kan det godt minde om en stor åben oase der er dumpet ned mellem de høje træer. På en smuk solrig dag ligger disen ofte hen over området og giver det hele en magisk stemning. En blandet duft af mosejord, lyng og gran fylder luften og her om foråret synger fuglene om kap, både oppe fra træerne og ude fra sivene i mosen. Er man heldig, kan man opleve rådyr og dåvildt gå rundt og græsse i Paradiset. Klokkelyng og hedelyng vokser både ude i mosen og langs stierne og er man vild med bær, er her også masser at komme efter, senere på året, hvor hindbær, blåbær, tyttebær og tranebær vil pible frem.

Bommerlund Plantage:

Bommerlund Plantage, der omgiver Paradiset, er også et nærmere bekendtskab værd, hvis man er på tur i området. Bommerlund Plantage er en nåletræsplantage, med små søer, en fin bestand af landets største hjortart, kronhjorten, samt mange andre seværdige ting. Vil man gerne se kronhjorte, skal man dog være enten meget tålmodig eller meget heldig. Dyrene er nemlig meget sky og i visse områder af landet, er de gået fra at være dagaktive til at være nataktive, specielt på steder hvor der kommer meget publikum.

Bommerlund Plantage, er 700 ha stor. Den ligger vest for motorvejen, syd for Gejlå og på begge sider af den gamle Hærvej. Bommerlund Plantage blev plantet på gammel hede, i perioden 1880-1910, af det prøjsiske forstvæsen. Jordene havde før tilhørt Bommerlundkroen og bønderne i området. Plantagen kan opdeles i en østlig og en vestlig del, opdelt efter landskabets karakter. Det helt store drama har fundet sted her for tusindvis af år siden, under sidste istid. Her, gennem Bommerlund Plantage, løb den store isrand. Isen gik hertil og ikke længere vestpå. Det betyder at vest for israndslinjen er der flad hedeslette og øst for linjen er der morænelandskab dannet af isen. Det er måske umiddelbart svært at se for bare træer, i plantagen, men man kan dog godt fornemme niveauforskellene når man går tur i hhv den østlige og den

vestlige del. Store dele af plantagen blev hårdt ramt af stormfald i 1999, hvilket stadig tydeligt kan ses, idet der er store åbne arealer, "ar" ind i plantagen. Den fremtidige beplantning vil stadig blive præget af graner, pga jordbundsforholdene, men til forskel fra før, vil man fremover have flere forskellige slags træsort i hver beplantning.

Hele Bommerlund plantage er meget velegnet til vandre- eller cykelture, idet den er gennemkrydset af fine skovstier, samt den kendte Hærvej, der i dag er en del af en stor international cykelrute.

Turforslag:

Udenfor den lille by, Gejlå, umiddelbart efter åen, ligger der en stor aflang p-plads, der løber langs et gammelt stendige. Her kan man starte sin gåtur med at gå ned mod åen, hvor den smukke gamle Gejlå bro, fører Hærvej over Gejlå. Broen er med sine to buer en af de mest spektakulære broer der krydser Hærvejen. Den nuværende bro er bygget i 1818, men før den, har der ligget adskillige andre broer gennem tiderne. Nogle flade sten under broen, menes at være fra det vadested der lå her, før den første bro blev bygget.

Hærvejen har haft stor betydning for området og der ligger mange fine gamle kulturrester tilbage fra den tid, hvor store kvægtransporter fulgte Hærvejen ned gennem Danmark og sydpå. Tæt ved vadestedet over Gejlå, lå der for førhen en kendt kro, Bommerlundkroen. Det var her man bryggede den eftertragtede Bommerlundsnaps. Rygtet siger at opskriften til snapsen kom fra en fransk officer i 1769, der ikke kunne betale sin regning på kroen. I stedet gav han dem sin gode snapseopskrift. Snapsen var med til at gøre kroen kendt vidt omkring. Man kan se en kæmpe stor sten med indgravninger, ud mod p-pladsen. Stenen kaldes brændevinssten og markerer hvor Bommerlundkroen lå. Stenen markerer tillige 200-året for kroens oprettelse. De flotte velbevarede stendiger man stadig kan se overfor Bommerlundstenen, blev anlagt af kroen, bl.a. for at indhegne de græsmarker, hvor kvæg fra datidens fodbårne "kvægtransporter", kunne stå.

Herefter kan man gå ind i skoven ad den brede skovsti, Paradisvejen, der fører lige ned til Paradiset. Drej til højre for at gå rundt om den smukke hedemose. Når man har passeret den, kommer man ind i den kølige plantage, hvor mosser, grankogler og høje graner dominerer billedet. I øjeblikket er der godt gang i myretuerne derinde. Myrerne er, pga det gode vejr og varmen, kommet ud af myretuernes indre, efter en lang vinter. Nu er de godt igang med at opbygge boet igen, der visse steder bliver helt sort af energiske myrere der næsten ikke kan komme til for hinanden. Til sidst på ruten, passere man en række imponerende store gamle fyrtræer, der ranke og

majestætiske rækker op mod himmelen. Gåturen ender herefter på den p-plads hvor turen startede.